

## Hoi judovrienden.

Hopelijk hebben jullie een spetterend, fantastisch en keicool verlof gehad.

We zijn terug en zeer goed uitgerust om er met volle teugen tegenaan te gaan in het judo. Hoera het is september, we kunnen terug naar het judo! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij. Wij staan alvast te popelen.

Tijdens de vakantie zijn wij naar een pretpark geweest. Maar wat hebben we in het pretpark gemerkt? Judo is minstens even leuk als een pretpark en het lijkt er ook wel een beetje op. En vooral, judo kunnen we een heel jaar lang doen! Dus een heel jaar lang pret!

In september mag je ook gerust je beste vriend of vriendin, broer of zus meebrengen naar je club om eens gratis van het judo te laten proeven. Vraag ernaar in je club.

