



Op de judo vroeg de trainer om een partner te zoeken. Kim had graag met Ono getraind, maar die had andere plannen ...



Hij legde een pak neer en deed dit snel open ...



...een spiegel komt tevoorschijn. Meteen erna startte hij.



Je weet toch dat je judo best met z'n tweetjes doet.

